

Paklijst voor een wintersportvakantie met kleine kinderen

Hieronder lees je wat wij allemaal meegenomen hadden. Op basis van jarenlange ervaring en door schade en schande wijs geworden ☺.

Voor onderweg

- Eten en drinken inclusief gevulde drinkbekers voor de kinderen.
- Iets van vermaak voor de kinderen. Wij hadden een schermpje mee, zodat ze een filmpje konden kijken.
- Luiertas inclusief snoetenpoetsers en zakdoekjes.
- Setje kleding voor de kinderen omdat ze in hun pyjama in de auto gingen.

Skikleding (voor onszelf en voor de kinderen)

- Skipak
- Thermisch ondergoed (bij Hema hebben ze heel prima thermisch ondergoed, ook voor kinderen).
- Handschoenen – dikke handschoenen voor op de piste en wat dunnere voor 'gewoon'.
- Sneeuwschoenen
- Skisokken
- Pully's
- Col / sjaal
- Muts
- Skihelm (hoewel dit niet noodzakelijk is. Bij de skiverhuur kun je meestal ook wel helmen huren)
- Skibril
- Zonnebril

Gewone kleding

- Broeken, truien, ondergoed, slaapkleding, sokken etc. – we hadden veel te veel gewone kleding meegenomen. We liepen eigenlijk de hele dag in onze skikleding rond...

Voor in het appartement

- Afvalzakken
- Mesjes (onze ervaring is dat messen – schilmesen etc. – in appartementen vaak ronduit k.. zijn...)
- Plastic zakjes inclusief afsluitklemmetjes (voor als je geopende verpakkingen een beetje fatsoenlijk wilt bewaren)
- Staafmixer (ik maak graag zelf toetjes voor de kinderen)
- Aansteker
- Theedoek, handdoek en aanrechtdoekje – is meestal ook wel aanwezig in een appartement, maar vaak maar één stuk. En dat is te weinig voor een week.
- WC papier
- Bekertjes, bordjes en bestek voor de kinderen
- Slabbetjes
- Reiswieg/ledikant inclusief beddengoed
- Slaapzak voor Senn
- Wat speelgoed en boekjes voor de kinderen

- Favoriete knuffels en nachtlampje
- Föhn om natte wantjes en sokken weer droog te krijgen (niet nodig gehad btw)
- Boekjes voor onszelf
- Laptop inclusief harde schijf met filmpjes en series.

Boodschappen

- Brood of broodjes voor de eerste dag en de dag erna. Wij waren in een dorp waar op zondag pas de winkels 's middags open gingen. Het was daarom maar een geluk dat we nog brood van onderweg bij ons hadden
- Broodbeleg – *the essentials* voor de kinderen
- Zout, peper en olijfolie en wat andere kruiden – we wisten zo ongeveer al wat we zouden gaan maken, dus die kruiden hadden we meegenomen.
- Afwasmiddel, afwasblokjes en afwasborstel
- Thee en koffie, inclusief koffiefilters
- Iets te snacken voor op de piste
- Fruit – eigenlijk wat er thuis nog op de fruitschaal lag
- Pap en melkpoeder voor Senn
- Zakdoekjes
- Goede fles wijn voor de eerste avond (het is ten slotte vakantie!)
- Pannenkoekenbeslag en beleg
- Pasta
- Tortillas

Persoonlijke verzorging e.d.

- Tandborstel en tandpasta
- Shampoo en douchegel
- Lenzenspullen
- Crèmepjes
- Zonnebrandcrème
- Thermometer
- (kinder)paracetamol
- Pleisters
- Vitamine D voor de kinderen
- Lippenbalsem

Overig

- Buggy
- Opladers voor telefoon, laptop en camera
- Camera